

DICHTER BIJ JOU

Tekst & muziek: Peter van Vleuten (2020)

Als deze storm weer ligt
Terug in het evenwicht
Wat zal er dan zijn gebleven
Is alles weer als toen
Gaan we hetzelfde doen
Gaan we gewoon door met leven?

Wat er ook verder verandert
Eén ding waar ik naar verlang

Dichter bij jou
Dichter bij jou
Met jouw wang weer tegen de mijne
Dichter bij jou
Dichter bij jou
Eindelijk niet meer apart
Jouw hart weer tegen mijn hart
Dichter bij jou

Droom jij daar soms ook van
Dat je weer dansen kan
Iedere grens overbodig
Dat er geen ruimte geldt
Enkel nabijheid telt
Iedere afstand onnodig

Het lijkt wel steeds langer te duren
Hoe verder ik ben ik wil gauw

Dichter bij jou...

Oog in oog en huid op huid
Hoor de muziek in ieder geluid
Mond op mond en dicht tegen elkaar

Dichter bij jou...